

Προσφώνηση του Πρέσβη επ' ευκαιρία της παρασημοφόρησης του  
κυρίου Hermann Frank Meyer στις 22.10.2004 και ώρα 12:00

Προσφώνηση!

Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που έχω τη δυνατότητα να σας υποδεχθώ σήμερα εδώ. Αναγνωρίζω ότι πολλοί από σας κάνατε μακρινό ταξίδι για να είστε σήμερα μαζί μας.

Ο λόγος που συγκεντρωθήκαμε είναι όμως ιδιαίτερος: Τιμούμε έναν άνδρα, το πολυετές έργο του οποίου συνετέλεσε στην ακριβέστερη γνώση της ιστορίας της κατοχής της Ελλάδας από γερμανικά στρατεύματα κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο.

Τα βιβλία του Hermann Frank Meyer, «Αγνοούμενος στην Ελλάδα», «Κομμένο» και το επιτυχημένο και στην ελληνική του έκδοση του περασμένου Δεκεμβρίου «Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα» καθώς και οι πολυάριθμες εργασίες του για το μεγάλο αυτό θέμα, είναι σίγουρα γνωστά στους περισσότερους από σας, αφού ορισμένοι τον έχετε συνδράμει στην επεξεργασία τους.

Τα έργα του αντλούν την πειστικότητά τους από το γεγονός ότι δεν αναφέρονται καθόλου στην ηθική διάσταση, αλλά περιορίζονται αποκλειστικά στη νηφάλια περιγραφή των γεγονότων. Οποιοσ γνωρίζει την ιστορία του συγγραφέα, γνωρίζει ότι αυτή η επαγγελματική αποστασιοποίηση δεν είναι καθόλου αυτονόητη: Ο πατέρας του υπηρετούσε κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο στον γερμανικό στρατό ως μη μάχιμος στην Ελλάδα και δηλώθηκε αγνοούμενος το 1943. Η προσωπική ανάγκη του κυρίου Meyer να ερευνήσει την τύχη του πατέρα του, τον οδήγησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1963. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο πατέρας του είχε απαχθεί από έλληνες αντάρτες και θανατωθεί μετά από μια περίοδο αιχμαλωσίας.

Ο κύριος Meyer γεννήθηκε στις 26.09.1940 στο Ανόβερο. Σπούδασε στο Αμβούργο οικονομικά και εργάστηκε στην Ισπανία, τη Νιγηρία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ. Από το 1966 ο κύριος Meyer ζει με τη σύζυγό του και τους δύο γιούς του στις Βρυξέλλες, όπου για 16 χρόνια εργάστηκε στα κεντρικά γραφεία του ευρωπαϊκού τομέα μεγάλης επιχείρησης των ΗΠΑ, τον οποίο τελικά και διηύθυνε. Το 1981 ιδρύει δική του επιχείρηση στον κλάδο των μηχανών κατασκευής εργαλείων, την οποία οδήγησε σε ηγετική θέση στην Ευρώπη πριν την εκποίηση το 1991.

Από τότε αφοσιώνεται περισσότερο στο πάθος του, το οποίο προήλθε από την αναζήτηση του πατέρα του, δηλαδή την έρευνα του Β' παγκοσμίου πολέμου στην Ελλάδα. Οι έρευνές του χαρακτηρίζονται από μια τέτοια ακρίβεια και διεξοδικότητα, που σπάνια συναντά κανείς. Για παράδειγμα αναφέρω ότι ο κύριος Meyer ασχολήθηκε με την τύχη του καθενός από τα 486 θύματα των Καλαβρύτων. Ως Γερμανός Πρέσβης στην Ελλάδα ασχολήθηκα και εγώ συστηματικά με αυτό το κεφάλαιο της ελληνογερμανικής ιστορίας. Δεν γνωρίζω κανέναν ιστορικό – και θεωρώ κάποιον ιστορικό ακόμα κι αν δεν διαθέτει πανεπιστημιακό υπόβαθρο – ο οποίος να έχει ερευνήσει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερο βάθος.

Η προσφορά του κυρίου Meyer δεν έγκειται μόνο στη δημοσίευση των έργων του, αλλά και στην έρευνα που προηγείται αυτών. Έτσι αναζήτησε στη Γερμανία αρκετούς στρατιώτες που συμμετείχαν στις λεγόμενες επιχειρήσεις αντιποίνων και συζήτησε μαζί τους. Συνέβαλε μ' αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην ενασχόληση με το ίδιο μας το παρελθόν και στην προσπάθεια ενάντια στη λήθη. Στη δική του δράση οφείλεται το ότι κατά την εκδήλωση μνήμης στο Κομμένο τον Αύγουστο του 2003 συμμετείχαν και δύο υψηλόβαθμα στελέχη της ένωσης παλαιμάχων ορεινών καταδρομέων από το Mittenwald, της μονάδας η οποία είναι υπεύθυνη για πολλά εγκλήματα πολέμου στην Ελλάδα.

Εξίσου σημαντικά ήταν τα πολυάριθμα ερευνητικά ταξίδια του στην Ελλάδα, κατά τα οποία συζήτησε με μεγάλο αριθμό αυτοπτών μαρτύρων σε τοποθεσίες που είχαν διαπραχθεί εγκλήματα από τον γερμανικό στρατό. Υπήρξε κατ' αυτόν τον τρόπο ένας από τους πρώτους Γερμανούς, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα μέρη αυτά μετά τον πόλεμο, δείχνοντας ενδιαφέρον και συμμετοχή στο βαρύ φορτίο των ανθρώπων αυτών. Δημιούργησε έτσι μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με εκπροσώπους των συγκεκριμένων κοινοτήτων. Τις σχέσεις αυτές τις μοιράστηκε με την Πρεσβεία και έγινε μ' αυτόν τον τρόπο γι' αυτήν ένας αναντικατάστατος διαμεσολαβητής.

Πρόθυμα επίσης μοιράζεται τις τεράστιες γνώσεις και το μεγάλο αρχείο του, στο οποίο παραπέμπει και δημόσια μέσα από την πεντάγλωσση ιστοσελίδα του. Ενίσχυσε ακόμα με ίδιους πόρους συγκεκριμένες κοινότητες, ώστε να προμηθευτούν ιστορικό υλικό. Τα πολυάριθμα ερευνητικά του ταξίδια τα χρηματοδοτούσε πάντα ο ίδιος.

Ο κύριος Meyer με τη δράση του αντιμάχεται τη λήθη, αλλά και τη δημιουργία μύθων και στις δύο χώρες. Η καθαρή αλήθεια είναι, όπως τονίζει συχνά ο ίδιος,

αρκετά τρομακτική. Το κλειδί για τη συμφιλίωση βρίσκεται αποκλειστικά στην ανάμνηση αυτής και μόνο της αλήθειας. Μόνο μια χώρα η οποία γνωρίζει και αναγνωρίζει το παρελθόν της, έχει μέλλον.

Εύχομαι στον κύριο Meyer καλή επιτυχία στη συνέχιση του έργου του! Προσβλέπω με ανυπομονησία στο νέο βιβλίο του, το οποίο αναφέρεται στην αιματοβαμμένη πορεία του 22<sup>ου</sup> Σώματος Στρατού των Ορεινών Καταδρομών υπό τον στρατηγό Lanz από την Νότια Αλβανία, την Ηπειρο, την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά.

Για την εξαιρετική προσφορά του στις ελληνογερμανικές σχέσεις και μέσω αυτών και στη Γερμανία θα ήθελα τώρα να απονείμω στον κύριο Meyer τον Σταυρό της Αξίας επί Ταινία του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.