

ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ἄριθ. Δίσκου 254

Ὅταν μὲ πρωταγάπησες
ἦσουν καλὴ μαζὺ μου,
μὰ τώρα ἄλλαξες πιναλά
δὲν μοῦ ξηγιέσαι πειὰ καλὰ
καὶ φθείρεις τὴ ζωὴ μου.

Ἐσὺ δὲν εἶσαι ἄνθρωπος
τὸν πόνο μου νὰ νοιώσης,
μὰ θάρθη μέρα κάποτε
ποῦ θὰ μοῦ τὸ πληρώσης.

Τοὺς πρώτους μῆνες μούλεγες
μεγάλη μου ἀγάπη,
μὰ τώρα βράδου καὶ πρωτῆ
μοῦ κάνεις πάντα τὸ νταῖ
καὶ τὸν πολὺ σατράπη.

Ἄν ἔπαφες νὰ μ' ἀγαπᾷς
καὶ ἄλλο δὲν μ' ἀντέχεις,
μαζεῦω τὰ ρουχαλάκια μου
κι' ὄλα τὰ πραγματάκια μου
καὶ δὲν μὲ ξαναβλέπεις.

Τ Σ Ι Γ Γ Α Ν Ε Λ Α

Ἄριθ. Δίσκου 402

Μέσ' τῆς Πόλις τὰ τσαντήρια
τριγυρνῶ, τριγυρνῶ
καὶ μὲ τὶς τσιγγάνες
φίνα τὰ περνῶ.
Κι' ὄλες μοῦ ζητᾶνε χὰίδια καὶ φιλιὰ.

ὦ! τσιγγανέλα θάρθω
στὸ τσαντήρι σου γιὰ μιὰ βραδυὰ.
Θὰ μοῦρθη τρέλλα
γιατὶ μούχεις ματωμένη τὴν καρδιά.

Ἐλα νὰ γλεντήσουμε
ὦρες ὁμορφες νὰ ζήσουμε.
Γλέντα τὸ ντουινὰ
τσιγγανέ—, τσιγγανέ—.
Ἐλα πές μου τσιγγάνα τὸ ναί.

Ἄπ' τὴν ὥρα ποῦ σὲ εἶδα πῶ! πῶ! πῶ!
Μούχεις πάρει τὴν καρδιά μου
σ' ἀγαπῶ.

Ὅμορφη τσιγγάνα γιὰ τὸ χατήρι σου
θάρθω νὰ γλεντήσω στὸ τσαντήρι σου.

ὦ! τσιγγανέλα θάρθω στὸ
τσαντήρι σου γιὰ μιὰ βραδυὰ.
Θὰ μοῦρθη τρέλλα
γιατὶ μούχεις ματωμένη τὴν καρδιά.

ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΣΑΚΠΙΝΑ

Ἄριθ. Δίσκου 401

Ἀπόψε σκανταλιάρια μου
σὲ βλέπω στὸ ντουζένη
μαννίτσα μου νὰ σὲ χαρῶ
ἔχεις κἀνα καλὸ σκοπὸ
καὶ μούρθες στολισμένη.

Τέτοια κούκλα καὶ τσαχπίνα
δὲν ὑπάρχει στὴν Ἀθήνα
δὲν ὑπάρχει στὴν Ἀθήνα
τέτοια κούκλα καὶ τσαχπίνα.

Χαμήλωσέ τα κούκλα μου
τὰ μάτια σου λιγάκι
γιατ' εἶναι σκανταλιάρικα
τρελλὰ καὶ παιγνιδιάρικα
καὶ μπαίνω στὸ μεράκι.

Ποῦ θὲς νὰ πᾶμε κούκλα μου
γιὰ νὰ σ' εὐχαριστήσω
μαζὺ σου ξημερώνουμε
κι' ὅπου θὲς τὸ στρώνουμε.

ΕΙΔΑ ΚΙ' ΕΠΑΘΑ ΚΥΡΑ ΜΟΥ

Ἄριθ. Δίσκου 406

Εἶδα κι' ἔπαθα κυρά μου
νὰ σὲ φέρω στὰ νερά μου
μὲ λαχτάρεις καὶ ξενύχτια
καὶ μὲ χίλια καρδιοχτύπια.

Πῶ! πῶ! κάτι μάτια
μ' ἔκαμαν κομμάτια
πῶ! πῶ! ἓνα στόμα
φίλα με ἀκόμα μέσ' τὸ στόμα.

Τέτοια γούστα, τέτοια γλύκα
ἄχ! σ' ἄλλη δὲν τὴ βρήκα,
νὰ χορεύη καὶ νὰ πίνη
καὶ τὴ φλόγα μου νὰ σβύνη.

Τώρα ποῦσαι πιὰ κοντά μου
μέσ' τὰ χέρια τὰ δικά μου
μιὰ χρυσὴ ζωὴ θὰ ζήσης
Κι' ὅπως θὲς θὰ τὴν γλεντήσης.

ΜΙΑ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ

Ἀριθ. Δίσκου 402

Μιά στενοχώρια πού ἔχω ἀπόψε
ἀπ' τῆ καρδιά μου βγαίνει καπνός,
τὰ δάκρυά μου πῶς θὰ τὰ κόψω
σὲ σένα τρέχει ὁ λογισμός.

Ἄχ! θὰ μὲ φάη ἡ στενοχώρια
πούμαστε χώρα, πού ζοῦμε χώρα.

Πῶς θὰ μπορέσω νὰ συνειθίσω
σ' αὐτὴ τῆ μαύρη τῆ μοναξιά,
πού θὰ ξανάβρω σ' αὐτὸν τὸν κόσμο
σὰν τῆ δική σου χρυσὴ καρδιά.

Γιατὶ σὲ παίρνουν ἀπὸ κοντά μου
καὶ κομματιάζουμε δυὸ καρδιές
καὶ κάνουν λύπη κάθε χαρά μου
χωρὶς νὰ φταίω, χωρὶς νὰ φταῖς.

ΤΟ ΠΕΙΟ ΠΙΚΡΟ ΨΩΜΙ

Ἀριθ. Δίσκου 251

Τὸ πειὸ πικρὸ ψωμί μαζὺ σου
τῶχω φάει.
Ἄς χωρίσουμε, δὲν εἶν' αὐτὴ ζωὴ
γιατὶ μὲ τέτοια βάσανα ἔρωτας δὲν ζῆ.

Μιά μέρα ἀγαπημένοι καὶ δέκα
μαλωμένοι
καὶ δέκα μαλωμένοι ὁ ἔρωτας πεθαίνει.

Τὸ ὕστερὸ φιλιὸ ἀπόψε θὰ σοῦ δώσω
κι' ἂν σὲ πίκρανα καμμιά φορὰ κι' ἐγὼ
ἀπόψε πού χωρίζουμε συγγνώμη
σοῦ ζητῶ.

Καινούργια χαραυγὴ ἄς φέξη
γιὰ τοὺς δυὸ μας,
ἔξω πέσαμε στὸν ἔρωτα κι' οἱ δυὸ
οἱ δρόμοι μας χωρίζουν ἀπόψε ὡς ἐδῶ.

ΝΑΙ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ

Ἀριθ. Δίσκου 405

Ἀπόψε τὸ κορίτσι μου
γλεντάει καὶ καμαρώνω
κι' ὄλα τὰ πληρώνω.
Κάπελα κλείσ' τὸ μαγαζὶ
κάτσε νὰ πιῆς καὶ σὺ μαζὺ
ἐγὼ ὄλα τὰ πληρώνω.

Ναὶ μάννα μου, ναὶ κόκκλα μου
γιὰ σένανε χαλάλι, ὄ! ὄ! ὄ! ὄ!
Ναὶ μάτια μου τέτοια βραδυὰ
πού θὰ μὰς τύχη ἄλλη.

Ἔχω μπουζούκι ἀγκαξὲ
κοντὰ μου στὸ τραπέζι
γιὰ σένανε νὰ παίξει.

Γλυκὸ κορίτσι τούτη τῆ βραδυὰ
κάν τα λοιπὸν γυαλιὰ καρφιὰ
καὶ σπᾶσε τὸ τραπέζι.

ΣΥΓΧΩΡΑΜΕ ΜΗΤΕΡΑ

Ἀριθ. Δίσκου 254

Βάσανα καὶ πίκρες, καῦμοι καὶ
καρδιοκτύπια
μούχουν μαραζώσει τῆ δόλια μου καρδιά
στὴν παληοζωὴ μου πολλὰ φαρμάκια
ἦπια.
Εἶχα μιὰν ἀγάπη πού μούδινε κουράγιο
μ' ἄφισε μαννούλα κι' αὐτὴ κάποιο
πρωτὶ
κι' εἶμαι σὰν μιὰ βάρκα σπασμένη
στὸ μουράγιο
πού κανέναν ναύτης δὲν θέλει νὰ τῆ δῆ.

Δούλευα μαννούλα μου
σὰν σκλάβος μέρα νύχτα
κι' ἄφινά γιὰ κείνη ἐσένα νηστικιά.
Ἔχω πέσει ἔξω, συγχώραμε μητέρα
σοῦ ζητῶ συγγνώμη μαννούλα μου
γλυκειά.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΟΥ

Ἀριθ. Δίσκου 407

Θέλω νὰ πῶ τὸν πόνο μου
καὶ τὸ παράπονό μου
καὶ θὰ λυγίσουν σίδερα
ἀπ' τὸ βαρὺ καῦμό μου.

Θὰ κλάψουν μάννες σήμερα
καὶ θὰ λυγίσουν σίδερα.

Τὸ κλάμμα ἔχω συντροφιά
στὴ μαύρη μοναξιά μου,
παληοζωὴ σὲ χόρτασα
κουράστηκα κι' ἀπόστασα
μαράζωσε ἡ καρδιά μου.

Τὰ δάκρυα πού ἔχουσα
ἂν τᾶχα μαζωμένα,
ποτάμι θὰ γινότανε
κι' ἀχάριστη θαρχότανε
νὰ ἔπνιγε ἐσένα.

Ἐμένα λένε βρὲ παιδιὰ
 ἔμένα λένε κυνηγὸ
 ἔμένα λένε κυνηγὸ
 πῶς κυνηγῶ τὰ λάφια
 πῶς κυνηγῶ τὰ λάφια
 στοὺς κάμπους καὶ στὰ βράχια.

Ἐγὼ δὲν εἶμαι βρὲ παιδιὰ
 ἐγὼ δὲν εἶμαι κυνηγὸς
 μ' ἐγὼ δὲν εἶμαι κυνηγὸς
 νὰ κυνηγῶ τὰ λάφια
 μόν' κυνηγῶ τὶς ἄμορφες
 καὶ τὰ γλυκὰ τὰ μάτια.

Μὰ σὰν πετύχω βρὲ παιδιὰ
 μὰ σὰν πετύχω μιὰ ξανθιά
 μὰ σὰν πετύχω μιὰ ξανθιά
 μὲ δυὸ ματάκια μαύρα
 θὲ νὰ τῆς ρίξω μιὰ ματιά
 νὰ τῆς ἀνοίξω λαύρα.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ
 ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΜΑΖΥ

Ἀριθ. Δίσκου 237

Ἐμεῖς οἱ δυὸ θὰ πεθάνουμε μαζὺ
 μαζὺ στὸν τάφο θὰ μᾶς βροῦνε μιὰ μέρα.
 Μαζὺ ἀρχίσαμε στὴ ζήση τὴν πεζὴ
 καὶ θὰ τὴ βγάλουμε μαζὺ πέρα γιὰ πέρα.

Ὁ ἕνας φῶς μου γιὰ τὸν ἄλλονε θὰ ζῆ
 ἐμεῖς οἱ δυὸ θὰ πεθάνουμε μαζὺ.
 Μαζὺ σου πέρασα καὶ νύχτες καὶ χαρὲς
 μαζὺ τραβήξαμε τὶς πιὸ μεγάλες μπόρες.
 Ἐσὺ μοῦ γλύκανες τὶς τόσες συμφορὲς
 καὶ βράχος στάθηκες στὶς δύσκολες
 τὶς ὥρες.

Ὁ ἕνας φῶς μου κ.τ.λ.

Μαζὺ ἐζήσαμε ὀλόκληρη ζωὴ
 μαζὺ νὰ σβύσουμε ἄς εἶναι τὸ
 γραφτό μας.
 Πολλοὶ μᾶς ζήλεσαν πού ζοῦμε εὐτυχεῖς
 καὶ θὰ ζηλέσουνε ὡς καὶ τὸ θάνατό μας.

Ὁ ἕνας φῶς μου κ.τ.λ.

Μὲς τοὺς δρόμους τῆς Βαγδάτης
 εἶδαν τὴν κορμωστασιά της
 καὶ ζηλέψανε,
 καὶ μιὰ νύχτα δίχως ἄστρα
 πήγαν στὰ παλιά της κάστρα
 καὶ τὴν κλέψανε.
 Ἔτσι τᾶφερε ἡ τύχη
 κι' ἡ Ζεχρὰ σ' ἕνα Σεῖχη
 παραδόθηκε.
 Καὶ γι' αὐτὸ μπρὸς στοὺς φεγγάρι
 κλαίει κάποιον παλληκάρι
 πού προδόθηκε.

Refrain

Ζεχρὰ, πιστεψέ με Ζεχρὰ
 πῶς πονῶ κι' ὑποφέρω
 κλαίω καὶ θρηνῶ.
 Ζεχρὰ μὲ δυὸ χεῖλη ὠχρὰ
 τ' ὄνομά σου προφέρω
 δὲν σὲ λησμονῶ.

Ἡ Ζεχρὰ μὲς τὸ χαρέμι
 τὸν ἀφέντη της τὸν τρέμει.
 χάδια τὸν κερνά.
 Τυλιγμένη μὲς στ' ἀτλάζια
 μέσα σ' ὄνειρα γαλάζια
 μιὰ ζωὴ περνᾷ.
 Μὰ στῆς νύχτας τὴν γαλήνη
 μπρὸς ἀπ' τὰ ἄστρα ὅταν λύνη
 τὰ σγουρὰ μαλλιά,
 ἡ φωνὴ κάποιου διαβάτη
 τῆς θυμίζει πάντα κάτι
 μὲς τὴ σιγαλιά.

Refrain

Ζεχρὰ κ.τ.λ.

Ο ΠΑΣΣΑΣ

Ἀριθ. Δίσκου 242

Ὁ Πασσὰς κάνει γιουρούσι
 στοὺς χαρέμι γιὰ τσιμποῦσι
 κι' ἀραπάδες μὲ χαλκάδες
 πέρνουν σκλάβες στοὺς ὀντάδες.

Καθιστὸς στὸν καναπέ του
 περιμένει τὸν καφέ του
 καὶ οἱ σκλάβες μὲ βραχιόλια
 τοῦ κερνοῦνε τὰ ροσόλια.

Ξαπλωμένες μὲ σαλβάρια
 ἀκουμποῦνε στὰ μαξιλάρια
 μὲς τὰ μάτια τὸν κυττᾶνε
 κι' ἀμανέδες τραγουδᾶνε.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΣΤ' ΑΥΤΙ

Ἄριθ. Δίσκου 237

Γαρύφαλλο στ' αὐτί
καὶ πονηριά στὸ μάτι
ἢ τσέπη ἄδεια πάντοτε
καὶ ἡ καρδιά γεμάτη.

Γαρύφαλλο στ' αὐτί
καὶ ποιὸς θὰ σοῦ τ' ἀρπάξη
σφιχτὴ γροθιά τὸ στήθος σου
τὸ σχίζει τὸ μετᾶξι.

Refrain

Χτύπα τὰ πόδια τσίφτισσα
τσιγγάνα τουρκογύφτισσα
τσιγγάνα τουρκογύφτισσα
χτύπα τὰ πόδια τσίφτισσα.

Γαρύφαλλο στ' αὐτί
καὶ στὸ λαιμὸ μαντήλι
εἶναι φωτιὰ τὰ μάτια σου
εἶναι δροσιὰ τὰ χεῖλη.

Γαρύφαλλο στ' αὐτί
στὸ στόμα τὸ τσιγάρο
πού εἶναι τὸ τσαντήρι σου
γιὰ νάρθω νὰ σὲ πάρω.

Refrain

Φέρε μιὰ βόλτα τσίφτισσα
τσιγγάνα τουρκογύφτισσα
τσιγγάνα τουρκογύφτισσα
Φέρε μιὰ βόλτα τσίφτισσα.

ΤΟ ΡΟΖ ΤΑΤΤΟΥ

Ἄριθ. Δίσκου 234

Αὐτὸ τὸ Ρόζ Ταττού
τὸ γύρευε παντοῦ.
Καρδιά θερμὴ
γεμάτη ὄρμη ζητᾶ νὰ βρῆ
μὲς τῆ ζωῆ.
Θὰ ψάχνη σὰν τρελλή
γιὰ τὸ γλυκὸ φιλι
καὶ γιὰ τὸ χᾶδι
γιὰ τὸ σημάδι
τὸ Ρόζ, τὸ Ρόζ Ταττού.

Γυρεύει σὰν τρελλή
Ταττού τριανταφυλλί.
Ζητᾶ τὸ χᾶδι
καὶ τὸ σημάδι
Ταττού τριανταφυλλί.

ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΥΓΚΑ

Ἄριθ. Δίσκου 231

Ἔβγα Γκόλφω μ' στὸ βουνὸ
καὶ στὸ κρῦο τὸ νερό.
Ἔχω λόγο νὰ σοῦ πῶ
γιὰ νὰ πῆς τ' ἀφέντη σου.

Τὰ πήρανε τὰ πρόβατα
τὰ βάλανε στὴ στρούγκα
βλάχα μ' τσελιγκοπούλα.

Τ' ἀρμέξανε τὰ πρόβατα
σὲ μιὰ παληὰ καρδάρια
παληὰ μου φιλενάδα.

Σὰ ποῦ βοσκοῦν τὰ πρόβατα
καὶ βγάζουν τόσο γάλα;
Στὰ χόρτα τὰ μεγάλα
καὶ φέρνουν τόσο γάλα.

ΓΛΥΚΕΙΑ ΚΟΠΕΛΛΑ

Ἄριθ. Δίσκου 234

Τί γλυκειὰ κοπέλλα
δίχως καμμιὰ τρέλλα
πού ἤμουνα ὡς τώρα.
Ξάφνου κάποιος μπόρα
μὲ χτύπησε ἕνα βράδυ
πούμαθα τὴν τσάτσα
καὶ τὴν χορεύω σὰν τρελλή.
Γι' αὐτὸ μὲ βλέπουν νὰ χορεύω
μὲς τὴν πιάτσα
Ἄπο τὸ βράδυ ὡς τὸ πρωί.

Τί κακὸ εἶναι τοῦτο
μὲ τὸ νέο φρούτο,
πού ὅσο τὸ χορεύεις
τόσο τὸ λατρεύεις
καὶ τρέχεις μέσα στὰ σοκάκια
καὶ στοὺς δρόμους
χωρὶς νὰ ξαίρης τί ζητᾶς.
Κουνᾶς τὰ χέρια, τὰ πόδια
καὶ τοὺς ἄμους
χωρὶς ποτὲ νὰ σταματᾶς.

Κάθησε στ' αὐγά σου
μὴν εὔρης τὸν μπελᾶ σου,
γιατι' ὅταν χορεύω
τὴν τσάτσα ἐγὼ
τῆνε ζῶ.

Ζ Α Φ Ε Ι Ρ Α
᾿Αριθ. Δίσκου 236

Γειὰ βίρα, γειὰ βίρα
μελαχροινὴ Ζαφείρα,
γειὰ βίρα, γειὰ βίρα
μελαχροινὴ Ζαφείρα.
Κανεὶς ν' ἀλλάξη δὲν μπορεῖ
αὐτὰ που γράφει ἢ μοῖρα.

Ἡ μάννα σου δὲν ἤθελε
φτωχὸ ψαρὰ νὰ πάρης,
μ' ἐσὺ μὲ βάρκα ἀρμένιζες
κι' ὁ ἔρωτας δαρκάρης. (δὶς)

Ἄϊντε βρέ, ἄϊντε βρέ
βίρα μιὰ καὶ βίρα δυό.
Ἄϊντε βρέ, ἄϊντε βρέ
τώρα κάναμε χωριό.

Γειὰ βίρα, γειὰ βίρα
μελαχροινὴ Ζαφείρα.
Γειὰ βίρα, γειὰ βίρα
Σ' ἀγάπησα, σὲ πῆρα.

Γειὰ βίρα, γειὰ βίρα
μελαχροινὴ Ζαφείρα.
Στεφάνι μὰς ζευγάρωσε
γιὰ τὴν καλὴ μου μοῖρα.

Μαζὺ, μαζὺ ψαρεύουμε
μαζὺ καὶ τὰ πουλούμε,
μαζὺ κι' ἀγκαλιαζόμαστε
στὸ σπίτι σὰν γυρνοῦμε.

Ἄϊντε βρέ, ἄϊντε βρέ
βίρα μιὰ καὶ βίρα δυό.
Ἄϊντε βρέ, ἄϊντε βρέ
τώρα κάναμε χωριό.

Γειὰ βίρα, γειὰ βίρα
μελαχροινὴ Ζαφείρα.
Γειὰ βίρα, γειὰ βίρα
σ' ἀγάπησα, σὲ πῆρα.

ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΡΙΧΤΗΤΕ ΣΤΟ ΧΟΡΟ
᾿Αριθ. Δίσκου 235

Refrain

Στὸ χορὸ ριχτήτε
ριχτήτε στὸ χορὸ.
Τσὰ τσὰ τσὰ στὸ γλέντι, τσὰ τσὰ τσὰ.
Βασιλῶ ἐρίκο Βασιλῶ
Τσὰ τσὰ τσὰ, ἐρίκο τσὰ τσὰ τσὰ.

Τὴν ζωὴ σας γλεντήστε
ὄλη νύχτα καὶ ὡς τὴν αὐγὴ.
Μὲ κρασί καὶ μ' ἀγάπη γλεντήστε
ἔξω φτώχεια πέστε καὶ ὅ,τι βγῆ.

Στὸ χορὸ ριχτήτε κ.τ.λ.

Ἔνα ὄνειρο εἶναι τὰ πάντα
που μιὰν ὥρα μονάχα βαστᾶ,
ὅσον παίξει μὲ μπρῖο ἢ πάντα
καὶ τὰ νειάτα πάνε ἀγκαλιαστά.

Στὸ χορὸ κ.τ.λ.

Μὲ χαρὰ μαγικὴ στὴ ψυχὴ μας
μὲς τῆ σάλα καὶ μ' ὄλους μαζὺ
ὅμως θάμαστε οἱ δυὸ μοναχοὶ μας
ἀγαπούλα γλυκειά μου ἐγὼ καὶ ἐσὺ.

Στὸ χορὸ κ.τ.λ.

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΑΓΓΕΛΩ
᾿Αριθ. Δίσκου 233

Μὲ τὴν Ἀγγέλω τοῦ Παππά
πέρασα ἀρραβῶνα
τὸν περσινὸ χειμῶνα
τὸν περσινὸ χειμῶνα.

Καὶ εὔχονται ὄλοι μὲ καλὸ
στέφανα μὲ κορώννα.

Γειὰ σου Ἀγγέλω τοῦ Παππά
κέρνα μας μὲ τὸν μαστραπᾶ
νὰ πιοῦμε στὴν ὑγειά σου
γειὰ σου Ἀγγέλω μ' γειὰ σου.

Τὰ χελιδόνια ἔρχονται
μύρισε τὸ θυμάρι
καὶ τραγουδοῦν μὲ χάρι
καὶ τραγουδοῦν μὲ χάρι
γιατὶ τὸν ἴδιο τὸν καιρὸ
θὰ γίνουμε ζευγάρι.

Γειὰ σου Ἀγγέλω κ.τ.λ.

Ἐγὼ τὸν λόγῳ μου κρατῶ
καὶ τὸν δικό σου θέλω
καὶ σοῦ τὸ παραγγέλλω
τὸ Πάσχα τὴν στεφάνωση
θὰ κάνουμε Ἀγγέλω.